



ZONDAGSGROET MARANATHAKERK

Zondag 1 december 2024
1^e ADVENT



Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 843

Predikant:

Wijk 1, 2, 3, 4 en 5

Vacant

Scriba:

Dhr. Emile Schoneveld

Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn

Telefoonnummer: 0172 - 493276

E-mail: scriba@mkalphen.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. Kees Pastoor

Mevr. M.A.M. Klompéstraat 31

4207 NZ Gorinchem

Tel: 06 - 57323018

E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl

Werkzaam op maandag, dinsdag
donderdag en vrijdag

Kerkelijk Bureau (PKN):

Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers

Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn

Tel: 06 – 22634255

E-mail: kb@mkalphen.nl

Kopij Zondagsgroet

zondagsgroet@mkalphen.nl

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl

De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien

via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn

Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn

ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur

Ds. Leo van Rikxoort, Alphen aan den Rijn
Viering van het Heilig Avondmaal

Ambtsdragers

Joop Boxma, ouderling
Ruud van Tol, diaken

Ambtsdrager voor ontvangst

Ria van Gils

Organist

Arie van Egmond

Koster

Feite Klijnstra

Kerk TV

Chris van Wieringen

Beamer

Eveline Lems

Jeugdkerk

Ester Bos, Bas van Viegen

Kindernevendienst

Elisa van Bekkum

Oppasdienst

Carolien van Vliet, Carlijn van Vliet

Collectanten

Paul de Jong, Gerrit Leideman

Collectes

1^e KiA Werelddiaconaat - Moldavië - Kinderen
en ouderen worden gezien
2^e Eredienst en Pastoraat

De bloemen

De bloemen zijn afgelopen zondag met een bemoedigende groet gegaan naar mevr. Jannie van Tol, verpleeghuis Overhijn, Leiden

Avondmaal

In de dienst vandaag vieren wij het avondmaal met elkaar. Kunt u niet in de kerk aanwezig zijn, dan kunt u ook vanuit thuis het avondmaal met ons meevieren door voorafgaand aan de dienst alvast brood en een glaasje sap klaar te zetten.

Orde van Dienst zondag 1 december 2024

orgelspel

welkom en mededelingen

aanvangslied: ***Uit diepten van ellende***

Psalm 130: 1 en 3

moment voor persoonlijk gebed

votum en groet

zingen: ***Hef op uw hoofden, poorten wijd!***

lied: 435: 4

leefregel: Romeinen 13: 8 – 14

zingen: ***Uit angst en nood stijgt mijn gebed***

lied: 130a: 1

gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest

verkondiging van Gods genade

kinderlied: Zandtovenaar 1ste advent

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Genesis 38: 1-30 en Matteüs 1: 1 – 6

lied: ***Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven*** **Psalm 32: 1 en 4**

verkondiging

gezongen geloofsbelijdenis: ***Ik geloof in God de Vader***

lied: 340b

gedachten bij het avondmaal

gebed, te besluiten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

toebereiding van de tafel onder orgelspel,

waarna wij zingen: **Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt**

lied 381: 4

nodiging

gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)

dankzegging

slotlied: **Op U, mijn Heiland blijf ik hopen**

lied 442

wegzending en zegen

gezongen 'amen' (3x)

orgelspel

Van de kindernevendienst

Deze zondag is de eerste van een blok met vijf verhalen waarin de stad Betlehem en de gebeurtenissen die daar plaatsvinden, in het middelpunt staan, beginnend bij het verhaal over Ruth die met Naomi naar Betlehem reist, en eindigend met de geboorte van Jezus. Op deze zondag staat Ruth 1:1-22 en Ruth 4:13-22 centraal: Naomi keert vanuit Moab terug naar Betlehem. Haar schoondochter Ruth wil haar niet in de steek laten en gaat met haar mee. Dankzij haar trouw wordt Ruth, ook al is ze een vrouw uit een vreemd land, de stammoeder van het koningshuis van David.



Waarvoor collecteren we vandaag?

De eerste collecte is voor **KIA Werelddiaconaat - Moldavië - Kinderen en ouderen worden gezien**

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en

zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

DE JARIGEN

Wie vieren de komende week hun verjaardag?

7.dec Mevr. C. Batelaan-de Ridder



We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe

Kerkelijk werker Kees Pastoor.

Werkzaam op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag

Eeuwigheidszondag

Afgelopen zondag kwamen we samen in de kerk om Eeuwigheidszondag te hebben. We waren in gedachten bij overleden gemeenteleden en hun familie. En bij geliefden die al langer zijn overleden of niet met name werden genoemd, een kostbaar moment. Zoveel kaarsjes, zoveel namen, zoveel levens.

Ook waren we in gedachten bij het feit dat onze hemelse Vader ons leven geeft, kracht om door te gaan. Jezus Christus is, zo lazen we uit Hebreeën, het anker voor onze ziel.

Ook in deze dienst bleek weer hoe we als gemeente om elkaar heen staan. Velen uit de gemeente hadden op de een of andere manier een bijdrage in de dienst of in de voorbereiding. Er was prachtig bloemwerk, een gedicht, muziek, lezing en ook mensen die zorgden voor koffie, teveel om op te noemen. Veel dank voor ieders bijdrage!

Advent

Advent, daarmee begint een nieuw kerkelijk jaar. Een tijd van verwachting, verstillend en inkeer. Dat past bij de 'donkere dagen voor Kerst'. Deze zondag vieren we de eerste zondag van Advent en ook het H. Avondmaal. We mogen delen in de zegen van onze God die zich met hart en ziel aan ons heeft gegeven. Dat zien we bij uitstek in Jezus Christus die niet ver weg bleef maar met Brood en Beker ons wil zegenen, Zijn eigen vlees en bloed. Zo dicht is Hij in ons.

Vrede en alle goeds,
Kees Pastoor

Uit de gemeente

Ons bereikte het bericht dat op 17 november jl. is overleden in de leeftijd van 91 jaar de **heer J. Broer**, Javastraat 28, 2405 CT. Een kostbaar mens is heengegaan na een toch moeizaam leven. Veel contact met anderen was er niet, maar hij woonde samen met zijn zoon. We wensen de familie alle goeds toe.

Corry Bruné – Hekkema is inmiddels weer op haar eigen plekje in Driehoorne waar zij nu extra thuishulp heeft. Wel is het de bedoeling dat wordt omgezien naar andere woonruimte met meer zorg. Dat is afwachten. Voor nu alle goeds gewenst.

Jeugd

Oppasoproep

Achter de schermen is er gewerkt aan het oppasrooster voor het eerste kwartaal van 2025. Het rooster is bijna helemaal rond. We zoeken voor één zondag nog één vrijwilliger. Wie wil er helpen op zondag 9 februari? U kunt zich aanmelden via oppas@mkalphen.nl of via 06-37435958.

Hartelijke groet,
Ester Bos

Symbolische bloemschikking 1^e advent.

Waakzaamheid geboden

*Zoals de vijf reikhalzend uitzielt naar het juiste moment
zo mogen ook wij waakzaam zijn
om het lichte te ontvangen.*

Wees alert, houd je ogen open, en laat je niet afstompen door een valse roes of dagelijkse zorgen - houd je ogen gericht op de komst van de Mensenzoon, midden in de chaos van het leven.

'Let op de bomen, zij sprouiten uit als de tijd daarvoor rijp is.'
zo moeten ook wij waakzaam zijn.

Beroepingswerk

We hebben beloofd u op de hoogte te houden van de stand van zaken. We zullen proberen het duidelijk weer te geven waar we nu staan en wat de volgende stappen zijn.

1. De solvabiliteitsverklaring is aangevraagd, helaas nog geen bericht terug.
 2. Een beroepingscommissie heeft een predikant nodig die het proces gaat begeleiden. Aan de classis is gevraagd of we zelf een predikant mogen benaderen of dat er één door de classis aangewezen wordt.
 3. We hebben voldoende namen doorgekregen van personen die in de beroepingscommissie zitting willen nemen. Het is qua leeftijd ook een doorsnede van de nieuwe gemeente.
 4. In de kerkenraadsvergaderingen van december (in Aarlanderveen en Alphen aan den Rijn) zal de samenstelling van de beroepingscommissie definitief gemaakt worden.
 5. We willen op 12 januari 2025 na de gezamenlijke ochtendkerkdienst in Aarlanderveen een korte gemeentevergadering beleggen.
Tijdens deze vergadering wordt:
 - a. de profielschets voor de nieuwe voorganger besproken,
 - b. worden de leden van de beroepingscommissie voorgesteld en
 - c. hebt u de gelegenheid om vragen te stellen over de gevolgde procedure en kunt u ook aandachtspunten meegeven aan de leden van de beroepingscommissie.
- Arjan van 't Riet en Emile Schoneveld

AGENDA

December

- 03 Moderamen 19.30 uur in de Maranathakerk
- 12 Kerkenraad 20.00 uur in de Maranathakerk
- 22 Eetclub Na de ochtenddienst

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring etc.) ook opnemen in deze agenda. Graag doorgeven aan de scriba:
scriba@mkalp



Senioren Kerstfeest

Op 17 december hopen we weer ons Senioren Kerstfeest te vieren. We hopen er weer een fijne, mooie maar bovenal gezellige bijeenkomst van te maken.

We hopen dat er dit jaar ook een aantal mensen uit Aarlanderveen bij zullen zijn, u zult er geen spijt van hebben.

Het begrip senioren is ruim, iedereen is welkom, u hoeft absoluut geen lid van de Maranathakerk te zijn. Dus neem gerust iemand mee!

We willen de samenkomst beginnen om 10.30 uur, de koffie staat dan klaar. Om 11 uur willen we onze kerstviering beginnen, Kees Pastoor zal deze dienst leiden. Samen zingen, een overdenking, muzikale begeleiding van piano en dwarsfluit. Het wordt vast weer een mooie, sfeervolle kerstviering.

Daarna is er een drankje, aansluitend een lekkere lunch en we hopen deze bijeenkomst om 13.30 uur af te sluiten.

Voor vervoer kan gezorgd worden, ook uit Aarlanderveen.

U kunt zich opgeven:

Elly Havenaar, tel: 06 10372790 of elly.mk@planet.nl

Diny Boxma, tel: 06 12725710 of dinyboxma@gmail.com

Voor Aarlanderveen :

Anneke Mourits tel: 0630790831 of P.Mourits@kpnplanet.nl

Ton de Koning tel: 0643704708 of ton.dekoning@ziggo.nl

We hopen op een flinke opkomst!

Stichting Roemenië Hunedoara



Kerstbrodenactie voor diaconale hulp aan Reformatuskerk Hunedoara

In de aanloop naar Kerst wordt ook dit jaar weer de kerstbrodenactie georganiseerd. Met de opbrengst wordt een deel van de verwarmingskosten betaald van een groep zeer arme oudere gemeenteleden van de

Reformatuskerk in Hunedoara.

Een groot kerstbrood kost met en zonder spijs € 15,00, een klein kerstbrood met en zonder spijs € 8,00. De broden zonder spijs worden door de bakker zwaarder afgewogen.

Kerstbroden kunnen op drie manieren worden besteld:

- van maandag 25 november tot en met donderdag 5 december door invulling van het bestelformulier op de beveiligde website van onze stichting: <https://st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net>;
- door invulling en inlevering van het bestelformulier op zondagochtend 1 december in de Adventskerk, Bron, Lichtkring en Maranathakerk;
- tot en met dinsdag 3 december telefonisch bij Didy Luining, tel. (0172) 49 43 85 of Albert Pastink, tel. (0172) 43 39 76. U kunt betalen door middel van een eenmalige incasso óf contant (graag gepast) bij aflevering.

Invulling van het bestelformulier op de website van onze stichting en betaling door middel van eenmalige incasso heeft onze sterke voorkeur. Het bedrag zal in de tweede week van januari 2025 worden geïnd.

De kerstbroden worden vanaf dinsdag 17 december thuis bezorgd. Wij bezorgen echter niet buiten de stad Alphen aan den Rijn.

Ook giften zijn uiteraard van harte welkom. U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0008324408 t.n.v. Stichting Roemenië Hunedoara te Alphen aan de Rijn onder vermelding van 'winterhulp'. Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Rien van Steden, voorzitter

Veel enthousiasme voor The Passion

De organisatie van The Passion verloopt voorspoedig. Graag geef ik u hierbij een tussenstand van de organisatie. Het script is klaar, de muzieknnummers zijn bekend en aan de arrangementen wordt de laatste hand gelegd. Er zijn weer voldoende musici en zangers gevonden om alle rollen in te vullen en voor het projectkoor hebben zich ook een flink aantal enthousiaste zangers aangemeld.

Naast het organiseren van een mooie, zinvolle en muzikale avond willen we met The Passion ook bereiken dat er een grotere samenhang binnen onze gemeente ontstaat. Een project waar heel veel kerkleden samen aan werken en waarmee mooie herinneringen worden gemaakt. Daarbij willen we ook een intensievere samenwerking stimuleren met de andere kerken in Alphen aan den Rijn. Aan The Passion werkten voornamelijk gemeenteleden van de Maranathakerk, De Lichtkring en de Adventskerk mee. Het doet me dan ook heel veel plezier om te kunnen melden dat nu ook de Goede Bron is aangehaakt. Er hebben zich meerdere mensen voor het Passion projectkoor opgegeven vanuit de Goede Bron.

Giften/Sponsoring

Een project als dit kost natuurlijk geld. Veel zaken regelen we intern met spullen van onze kerken, maar er moeten altijd nog een aantal zaken ingehuurd worden. De Maranathakerk heeft zich garant gesteld voor deze kosten maar we weten allemaal dat de middelen van de kerk beperkt zijn. De toegang tot The Passion willen we gratis houden maar we hopen dat er met de deurcollecte, die na The Passion wordt gehouden, een leuk bedrag wordt opgehaald. De ervaring leert echter dat dit niet kostendekkend zal zijn. Daarom zijn we ook op zoek naar sponsors die dit mooie project financieel willen ondersteunen. Dat kunnen bedrijven zijn, maar natuurlijk zijn ook giften van privé personen van harte welkom. Bent u, net als wij, ook enthousiast over ons project en wilt u ons financieel helpen, neemt u dan contact met mij op via onderstaand mail adres.

U kunt ook eenvoudig een bedrag overmaken op rekening:

IBANnr. NL19INGB 0000 151095 t.n.v. Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn onder vermelding van "Passion".

Feite Klijnstra
passion@mkalphen.nl

In gesprek met Charlotte Vis

Stel je zelf eens voor waar ben je opgevoed?

Charlotte, ik ben 35 jaar. Getrouwd met Patrick en we hebben drie prachtige kinderen. Ik kom uit Voorburg. Daar ben ik geboren en getogen. Acht jaar geleden ben ik in Alphen komen wonen bij Patrick. Ik heb Vastgoed en Makelaardij gestudeerd. Sinds 2,5 jaar werk ik bij de Hypotheker.

Wat is het leukst of de mooiste herinnering tot nu toe

Moeilijk kiezen, mijn eerste antwoord onze bruiloft. Daar heb ik mooie herinneringen aan. We zijn getrouwd in het stadhuis van Voorburg. Dat is een heel mooi stadhuis. Het was al een meisjesdroom van mij om daar te trouwen. Daarna is de trouwdienst in Alphen, de Maranathakerk gehouden. Zo hebben wij beide plaatsen verbonden. Het feest was ook in Alphen, bij Wet en Wild. Naast onze huwelijksdag zijn ook de geboorte van de kinderen hoogtepunten in mijn leven.

Met welke eigenschap of talent heeft God je royaal bedeed?

Wat een lastige vraag om dit over jezelf te zeggen. Ik ben zorgzaam en behulpzaam. Heb het beste voor met mensen. Kijk ook naar mensen om. Volgens Patrick ben ik creatief. Ik fotografeer bijvoorbeeld graag en knutsel graag met de kinderen.

Is het persoonlijk gebed voor jou belangrijk en waarom?

Het is belangrijk. Helaas heb ik in de drukte van de dag er op dit moment te weinig tijd voor. Tijdens een wandeling alleen kan ik tot rust komen en bidden. Dan kom ik tot God.

Welke normen en waarden vind jij belangrijk in het leven?

Respectvol met andere mensen omgaan. Laat iedereen vrij om zijn eigen ding te doen en mening te hebben zonder daar ruzie over te hebben of oorlog om te voeren.

Wat wil je aan jullie kinderen meegeven?

Je mag jezelf zijn, trots zijn op jezelf en je talenten ontwikkelen. Maar respecteer een ander met zijn/haar talenten. Gun een ander die talenten ook.

Welke tekst of verhaal in de bijbel spreekt je aan en waarom?

'Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad' Johannes 4 vers 19. Dat was onze trouwtekst.

Wel compliment is je het meest bijgebleven?

Mijn hobby is fotografie. Ik vind het een mooi compliment wanneer iemand een foto van mij af (laat) drukken en ophangt / neerzet.

Het kerstfeest komt eraan. Wat betekent dit feest voor jou?

Ik hou van kerst. Vind het een fijne tijd, vooral het samenzijn. Ik heb altijd het gevoel alsof de wereld stil staat rond en met Kerst. Alsof alles vriendelijker is. De boodschap van het feest ben ik nu vooral aan het vertalen naar de kinderen toe. Zelf over Kerst de bezinning zoeken, lukt ook helaas minder door de drukte van de dag.

Als je een lied mag opgeven voor een dienst, welk lied kies je dan?

God of the moon and stars, van Kees Kraaijenhorst. God is er voor iedereen.

Een mooi lied dat we ook met Zamar zingen. Hierbij de link

<https://www.youtube.com/watch?v=zerlT8FA7kc>

Welke betekenis heeft God in je leven?

God is een rustpunt en steunpunt in mijn leven. Ik krijg rust als ik hem opzoek. Ik weet dat er iemand is waar ik alles bij neer kan leggen.

Welk fijn of mooi vooruitzicht of wens staat in de planning?

Ik ga met Joris (onze zoon) komend voorjaar een aantal dagen naar Finland. Daar woont een nichtje van mij. Ik verheug me op de tijd samen met Joris. Om hem zo meer aandacht te geven. Het is een fijn vooruitzicht en spannend om alleen met hem te reizen. Daarnaast ook heel spannend om de andere helft van het gezin thuis te laten. Verder zijn we sinds kort op zoek naar een ander huis. We hadden de wens om onze woning te verbouwen maar de plannen zijn helaas niet goedgekeurd. Daarom gaan we opzoek naar een woning met meer ruimte.

Noem eens een sterk punt van de MK

Prettig dat het niet zo'n hele grote gemeente is. Daardoor ken je veel mensen in ieder geval van gezicht. Dat vind ik overzichtelijk.

Is er een verbeterpunt in de MK?

Een gespreksgroep van leeftijdsgenoten, dat zou ik een fijne aanvulling vinden. Ik heb ook wel in gesprekskring gezeten van verschillende leeftijden, dat was ook boeiend. Op dit moment zou ik graag in een kring van mensen met kinderen in dezelfde leeftijd, zitten.

Is er iemand in je leven die jou heeft geholpen de keuze voor God te maken?

Ik ben van jongs af aan opgegroeid met: 'Zondag gaan we naar de kerk'. Vooral in mijn tienerjaren heb ik veel over het geloof geleerd. We hadden een tiernegroepje. Degene die dit leidde heeft ons veel geleerd. Met deze groep tieners zijn we meerdere keren naar Opwekking gegaan. Dat was zo fijn, daar voel je zoveel van God. Daar verlang ik soms naar terug. Wanneer ik Engels moet praten moet ik er even inkomen. Als je drie dagen Engels spreekt, gaat dat steeds meer vanzelf. Zo is het ook bij Opwekking. Drie dagen aandacht voor God, is heel fijn.

Is er iets wat je wilt delen, wat wij niet gevraagd hebben?
Nee, dat komt niet zo bij me op.

Wie zou je deze doos Merci chocolade willen geven als bedankje of ondersteuning?

Naar mijn schoonouders Piet en Marja, die helpen ons fantastisch met de kinderen en het huis.

Jaap Immerzeel, interview
Agreet van Egmond, verslag



AGENDA WIJKCENTRUM SWAENSWIJK WEEK 49 – 2024

Zo 1 dec.	Koffiemiddag, vrije inloop	14.30 - 16.30 uur
Ma 2 dec.	Leesclub Swaenswijk 2	10.00 – 12.00 uur
Ma. 2 dec.	Pubquiz o.l.v. Kees Borst, meerdere rondes, leuke prijzen te winnen	14.00 – 16.00 uur
Di 3 dec.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	09.00 – 10.00 uur
Di 3 dec.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	10.30 – 11.30 uur
Di 3 dec.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	12.00 – 13.00 uur
Di 3 dec.	Cursus in Balans 5e les door Alphen Vitaal cursus volgeboekt	15.30 – 17.00 uur
Wo 4 dec.	Creaochtend Praat en Draad	10.00 – 11.30 uur
Wo 4 dec.	Workshop haken door Mieke van der Made opgeven via vandermademieke@gmail.com	10.00 – 11.30 uur
Do 5 dec.	Koffieochtend vrije inloop	10.00 – 12.00 uur
Do 5 dec.	Les Digitale Vaardigheden door Het Gilde bel voor afspraak 0172-24 2232	10.00 – 12.00 uur
Do 5 dec.	Soos: klaverjassen, sjoelen, rummikuppen, mahjong en scrabble	13.30 – 16.00 uur
Do 5 dec.	Tafeltennis	13.30 – 16.00 uur
Vrij 6 dec.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	12.00 – 13.00 uur
Vrij 6 dec.	Tafeltennis	13.30 – 16.00 uur
Vrij 6 dec.	Senioren in Beweging door Alphen Vitaal	13.30 – 14.30 uur